



Vänsterpartiet

Vi är Vänsterpartiet, vi har länge hämmat konstens och kulturens utveckling genom att romantisera över 70-talets kulturrevolutionära tid. Vår radikala bakgrund i kombination med vår nuvarande strävan att snarare bli omtyckta än att vara progressiva har lett till att vi har spätt ut kulturbegreppet till att betyda lite eller inget. Vi trodde att vi visste vad ni ville ha men vi förstår nu att vi har bokat Mikael Wieheens gång för mycket och vi är redo att erkänna det. Dessutom, strategin att ignorera konstbegreppet avspeglade bara vår egen osäkerhet och okunskap inför konstnärers betydelse, djupa engagemang och kunskap. Vi fördummade oss själva och nedvärderade er förmåga att förstå och använda er av konst i er vardag.

Vår tidigare uppfattning om kultursektorn har varit grundad i en förlegad idé på att konst är något för enbart rika personer. Att konst är opolitiskt om det inte ser ut som politik. Att konst blir politiskt bara för att det inte är en specialkunskap. Att banderollmålning är en bra beskrivning på kulturverksamhet. Att konst enbart är en ramad tavla som hänger på en borgares vägg. Vi trodde att riktig konst var muralmålningar och socialrealism. Vi trodde att arbetare ville se målningar av sig själva på sina tråkiga jobb. 50-talet var vår högtid! Utmejslade machomän sotiga av gruvan, samhällsgrundsten. Vi har varit oerhört naiva. Men nu är det dags att gå vidare... Nu vet vi vad vi vill och vi vill dela det med er!

Vi vill att konst betyder något. Vi vet att kultur måste ta större plats och spela en större roll i vår vardag. Vi vill att konst ska vara en politisk påtryckare, ett uttryck för samhälleliga idéer; din grannes röst, ett kollektivt statement, ett ansvarsfullt budskap, en mystiskt leende inramad brunett, ett handslag, en plats, en rörelse, en aktion, en provokation, en revolution, en liten röd, en bloggpost och en muralmålning på ett torg i Enskede gård. I vårt gemensamma samhälle ska konst ta plats och betydan något!

Konstarbetare ska vara del av systemet, inte stå utanför. Konstarbetare ska få betalt för arbete utfört. De ska ha rätt att betala skatt och få pension, de ska ha arbetsrättsliga skydd, de ska ha råd att äta. De ska aldrig vara neutrala, de ska inte vara någons hovnarr. De ska ha 6 timmars arbetsdag precis som alla oss andra!

Arbeta för livet - inte för lönsamhet. Arbeta mitt i allt och med alla!